



Neve Shalom

Wahat al-Salam

Ideaal en utopie rond Israël

In het Nederlands Dagblad van 18 november 2013 heeft een column gestaan van Aad Kamsteeg, oud-buitenlands commentator van het Nederlands Dagblad, over zijn bezoek aan Neve Shalom/Wahat al-Salam. Met toestemming van de uitgever drukken we het verhaal van Aad Kamsteeg hierbij integraal af.

Wanneer slaat idealisme door in utopie? Ik bracht onlangs een bezoek aan Wahat al-Salam/Neve Shalom, Arabisch respectievelijk Ivriet voor Oase van Vrede, een dorp tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Ik was er nog nooit geweest en was benieuwd hoe Joden en Palestijnse Arabieren er samen wonen, kinderen naar dezelfde school laten gaan, elkaars heilige feesten respecteren en zichzelf democratisch besturen. Waar de grote politiek niet in slaagt, lukt hier wel. 's Avonds in Oase van Vrede luisterde ik naar

een speech van Daoud Boulas, die benadrukte dat Daoud Arabisch is voor David. Daoud ontpopte zich als idealist: iemand die op basis van ethische normen naar een betere wereld streeft en de moed niet opgeeft. Idealen zijn "nodig om een mens in beweging te zetten". Zoals een Joods lied zegt: 'Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, woestijnen veel te droog (...) want een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij. Daoud droomt van een land waarin wordt samengeleefd zoals dat in Oase van Vrede gebeurt.

Wat is een utopie? Bij dat begrip gaat het om een onbereikbaar, niet te verwezenlijken idee, dat geen relatie heeft met de werkelijkheid. Een illusie. Utopieën vloeien niet zelden voort uit een te optimistisch mens- en wereldbeeld. Je gaat ervan uit dat de mens naar zijn aard goed is en je houdt er geen rekening mee dat staten zelfzuchtig zijn, uit op eigenbelang en zichzelf tot einddoel maken. Jaagt Daoud Boulas in de Oase van Vrede een ideaal of een utopie na? De inwoners van het dorp vinden dat er een gemengd Joods/Arabische staat moet komen. In zo'n staat zouden burgers op basis van gelijkwaardigheid met elkaar moeten omgaan. Daoud zoekt geen oplossing in twee naast elkaar functionerende staten, maar in één staat met verschillende culturen, religies, talen en emoties.

Nu denk ik dat de overgrote meerderheid van de circa 13,8 miljoen Joden in Israël, de Verenigde Staten en elders in de wereld weinig van dit idee wil weten. Om verschillende redenen niet. Sinds hun verdrijving in ballingschap in 70 na Christus hebben Joden twee millennia lang gehunkerd naar

terugkeer naar het eens aan Abraham beloofde land. Ze wilden daar hun typisch Joodse staat herstellen.

Waarom? Omdat in kruistochten, inquisitie, pogroms en Holocaust is aangetoond dat antisemitisme onuitroeibaar is en zelfs geassimileerde Joden zich uiteindelijk nergens veilig kunnen weten. Positief geformuleerd: omdat ook Joden ernaar verlangen hun eigen cultuur te beleven, met als religieuze dimensie het geloof dat Jood-zijn in eigen land de komst van de Messias dichterbij brengt.



Aad Kamsteeg

Maar stel nu eens dat er een gemengd Joods/Palestijnse staat komt. Momenteel wonen er zo'n zes miljoen Joden in Israël en 5,9 miljoen Palestijnen in de Joodse staat en de in 1967 door Israël onder controle gebrachte gebieden (Westbank en Gaza). Wanneer de huidige demografische trend doorzet, zullen de Palestijnen over ongeveer tien jaar de meerderheid vormen. In een democratie kan het Joodse karakter van Israël dan niet meer gehandhaafd worden. Maar de aliya dan, de emigratie van Joden naar Israël? Kan die de ontwikkeling niet keren? Misschien. Maar wie gelooft nu echt dat de Wet op de Terugkeer (1950) in een gemengd Joods/Palestijnse staat kan blijven bestaan, zonder dat de Palestijnen hun claim op terugkeer van hun vluchtelingen (1948) hebben gerealiseerd?

(lees verder op pagina 2)



Rood = voorgestelde Palestijnse staat
Groen = voorgestelde joodse staat

(vervolg van pagina 1)

En als goede wil nu overheerste. De werkelijkheid is echter dat aan beide zijden sterke stromingen bestaan die vast geloven dat alle land door God of Allah exclusief aan hen is gegeven en dat het een ernstige zonde zou zijn dat cadeau weg te geven. Bovendien, Joden en Palestijnen verschillen qua, religie, cultuur en ambities veel meer dan bijvoorbeeld Vlamingen en Walen, en die kunnen al moeilijk met elkaar overweg. En nog een laatste argument: waar in de Arabische wereld waren Joden ooit meer dan tweederangsburgers? Ik ben blij met initiatieven als Oase van Vrede. Ze vormen een teken van hoop. Joden en Palestijnen zien elkaar niet langer in de eerste plaats als 'de ander', maar als medemens met dezelfde angsten en behoeften. Tegelijk is het anno 2013 irrealistisch de grote politiek te baseren op de positieve resultaten van dit soort kleine projecten. De tragiek is helaas dat de tweestatenoplossing steeds verder uit beeld raakt.



*Naschrift bestuur Nederlandse Vriendenstichting:
Het slot is erg open: Aad Kamsteeg is kennelijk voorstander van een twee-staten-oplossing,*

maar constateert dat die ook een utopie lijkt te worden. Het zou waardevol zijn op het eind te lezen wat dan een realistisch alternatief zou kunnen zijn.

Colofon

De rondzendbrief is een uitgave van de stichting vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam. Hij wordt 4 maal per jaar gratis toegezonden aan alle begunstigers van de stichting en aan alle belangstellenden voor het werk van het dorp Neve Shalom/Wahat al-Salam in Israel.

Stichtingsbestuur

Jan Peters, voorzitter
Maaïke Lok-Funcke, secretaris/penningmeester
Freerk Boekelo, lid
Thijs Kolster, lid
Ed Dumrese, lid
Pieter Rookmaaker, lid

Comité van aanbeveling

Prof. Dr. Simon Schoon, Amersfoort
Rabbin Awraham Soetendorp, Den Haag

Adressen

Secretariaat

Kruisweg 1103, 2131 CV Hoofddorp
Tel.: 023-5615104
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

Rekeningnummer van de Stichting

NL30 INGB 0001 4326 55,
t.n.v. Stg. Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam

Redactieadres rondzendbrief

Maaïke Lok-Funcke
Kruisweg 1103, 2131 CV Hoofddorp
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

Internetsites Neve Shalom/Wahat al-Salam

www.nswas.nl
www.wasns.org

Aftrekbaarheid giften

De procedure voor periodieke schenkingen wordt eenvoudiger. Met ingang van 2014 is voor de volledige fiscale aftrekbaarheid van periodieke (5-jaarlijkse) giften niet langer een notariële akte vereist. Een schenkingsovereenkomst tussen de gever en de ANBI (zoals de vriendenstichting) is voldoende. Op de website van de belastingdienst is een model schenkingsovereenkomst beschikbaar. De Stichting Vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam is graag bereid haar medewerking aan schenkingsovereenkomsten te verlenen. U kunt een "formulier periodieke gift in geld" downloaden van



de site van de belastingdienst, maar wij zenden U desgewenst ook graag een gedeeltelijk voor-ingevulde overeenkomst toe, hetzij per mail hetzij per briefpost. U kunt daarna het deel bestemd voor de ontvanger -de stichting- terugzenden aan de penningmeester van de stichting. M.S. Lok-Funcke, Kruisweg 1103, 2131 CV Hoofddorp, of naar lok-funcke@hetnet.nl, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.

Extra belastingvoordeel

Periodieke schenkingen of periodieke giften bieden voor de schenker extra belastingvoordeel. Deze giften aan een ANBI of vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een drempel- of maximumbedrag is niet aan de orde. Wel moeten de giften als vaste bedragen minimaal één keer per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar. De periodieke gift is gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst voor de gever geheel fiscaal aftrekbaar als deze jaarlijks wordt verantwoord in de aangifte inkomensheffing.

Oproep

De redactie van de Rondzendbrief zoekt met spoed een vrijwilliger die af en toe Engelse teksten wil omzetten in het Nederlands.

Wilt u helpen en hebt u tijd? Dan graag contact opnemen met Maaïke Lok (secretaris). Dat kan telefonisch (023 5615104) of via de mail (lok-funcke@hetnet.nl).

Experimenteel schoolboek laat twee verhalen zien



Leerlingen van het voortgezet onderwijs in Israël leren bij het vak geschiedenis één kant van het verhaal kennen. Namelijk die van de Joodse geschiedenis. Het behoeft geen betoog dat dat hun eigen kant is en die heeft altijd gelijk. Hoe de andere kant er uit ziet, is niet aan de orde en wordt dus ook niet besproken. Er is nu een leerboek gemaakt dat bewijst dat het ook anders kan: "Leren van elkaars historisch verhaal: Palestijnen en Israël's".

Twee hoogleraren, Dan Bar-on en Sami Adwan, een Israëli en een Palestijn, hebben een organisatie van onderzoekers opgericht die tot doel heeft wederzijds begrip tussen de bevolkingsgroepen te bevorderen. De hoogleraren wilden dit onder meer doen door een schoolboek te ontwikkelen waarbij beide opvattingen op het Israëlisch-Palestijnse conflict aan de orde zouden komen. Dit zou in samenwerking met geschiedenisleraren moeten gebeuren.

*"Onze verhalen zijn waar,
die van hun
zijn propaganda"*

De auteurs zagen in dat een gezamenlijk verhaal niet zou lukken; daarom werd gekozen voor twee verhalen naast elkaar. Een bladzijde van het schoolboek zou in drieën verdeeld moeten worden: de linkerkolom voor het Joodse verhaal, de rechterkolom voor het Palestijnse verhaal en in de middelste kolom zouden leerlingen aantekeningen kunnen maken. Begonnen werd met het schrijven over drie belangrijke historische gebeurtenissen: de Balfourverklaring van 1917, de oorlog van

1948 en de Palestijnse Intifada van 1987. Het schrijven van de teksten op zich door de verschillende leraren was niet het probleem maar de zaken erom heen wel. Een Palestijnse leraar zegt: "Het ene moment zit ik met Israëlische leraren en proberen wij elkaar te begrijpen maar twee uur later word ik bij een controlepost door Israëlische soldaten vernederd". Of een Israëlische leraar die zegt niet naar de bijeenkomst in Bethlehem te kunnen komen omdat zijn gezin bang is dat hem iets zal overkomen.

*In Neve Shalom/Wahat
al-Salam is onderwijs
in de beide culturen
en geschiedenis geen
punt van discussie meer*

Na twee jaar van voorbereiding verschijnt dan toch de proefversie in het Hebreeuws en Arabisch. De reacties zijn wisselend. Leerlingen vertrouwen soms de verhalen niet: zijn ze wel waarheidsgetrouw? Of ze zeggen: "Onze verhalen zijn waar, die van hun zijn propaganda". Of: "De anderen proberen de werkelijkheid en de geschiedenis te verdraaien; nu begrijp ik waarom het conflict zo moeilijk op te lossen is".

De proefversie werd al gauw vertaald in het Engels, Italiaans, Frans, Duits, Spaans en Catalaans. Leraren in Italië en Frankrijk gebruikten het boek in hun klassen met Joodse en Moslim leerlingen. Ook universiteiten en de internationale media toonden belangtel-

ling. Door deze positieve reacties dorsten de auteurs het aan om de proefversie te vervolmaken en een totaal boek te produceren dat in drie talen (Hebreeuws, Arabisch en Engels) verscheen.

MAAR...

Het boek is helaas niet op grote schaal ingevoerd op de scholen. Daarvoor waren twee redenen.

1. Er bleek te weinig mankracht te zijn om (toekomstige) leraren te trainen in het van twee kanten bekijken van het Israëlisch-Palestijnse conflict en
2. De tegenwerking van het ministerie van Onderwijs omdat de opvatting was dat aandacht schenken aan het Palestijnse perspectief per definitie anti-zionistisch was.

*Jammer,
niet helemaal geslaagd.*

Het schoolboek werd verboden zonder dat iedereen er kennis van had kunnen nemen. Het Palestijnse ministerie van onderwijs stond het gebruik van het schoolboek wel toe waardoor Palestijnse leerlingen voor het eerst de Israelische kijk op het conflict kregen uitgelegd. Israëlische leerlingen protesteerden bij het ministerie tegen het feit dat het boek niet op hun school gebruikt mocht worden maar dat loste niets op.

Het resultaat is dat tien jaar werk niet geleid heeft tot meer begrip en vrede. Het zou mooi zijn als de nieuw aangetreden regering minder kortzichtig is. Posief is dat er wel steeds herziene edities van het schoolboek blijven uitkomen.

Met dank aan de redactie van De Brug

Financieel jaarverslag 2013

Staat van baten en lasten (beknopt)

Baten	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Begroot 2014	Lasten	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Begroot 2014
Donaties	€ 35.000,00	€ 34.736,92	€ 35.000,00	Afdrachten	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
Schenking lijfrente	€ 500,00	€ 150,00	€ 100,00	(On)kosten	€ 5.577,00	€ 6.501,71	€ 5.602,00
Acties	€ 250,00	€ 233,00	€ 200,00	Presentatiekosten /			
Adoptie	€ -	€ -	€ -	website	€ 750,00	€ 489,75	€ 1.000,00
Legaat	€ -	€ -	€ -	Bestuurskosten	€ 500,00	€ 350,71	€ 350,00
Conferenties	€ 300,00	€ 3.310,45	€ 300,00	Conferenties / AGM /			
Materiaal	€ 150,00			lezingen	€ 2.500,00	€ 5.315,27	€ 2.500,00
Diversen (rente)	€ 200,00	€ 290,63	€ 200,00	Saldo	€ 7.927,00-	€ 8.936,44-	€ 3.652,00-
Totaal	€ 36.400,00	€ 38.721,00	€ 35.800,00		€ 36.400,00	€ 38.721,00	€ 35.800,00

Uitgaven percentage over 2013

Baten uit eigen fondswerving	€ 38.430,37	
Overige inkomsten	€ 290,63	
Totaal baten		€ 38.721,00
Kosten eigenfondsenwerving		€ 6.852,42

De kosten bedragen 17,70% van de baten uit eigen kostenwerving

Toelichting bij de staat van baten en lasten:

Donaties:

Zowel particulieren, kerken, scholen als instellingen hebben bijgedragen. U vindt hier uiteraard alleen de bedragen die via de rekening van de Nederlandse Vriendenstichting kunnen worden verantwoord. Daarnaast zijn door inspanningen van de Stichting donaties ook rechtstreeks door instellingen en fondsen aan het dorp gedaan: Van o.a. twee fondsen is bekend dat zij respectievelijk 15.000,- en € 35.000,- rechtstreeks overmaken naar Israël.

Het bezoek dit jaar van vertegenwoordigers uit NS/WaS heeft ondermeer een donatie van € 35.000,- opgeleverd van een particuliere stichting die zich inzet voor de vrede.

Acties:

Hier wordt uitsluitend nog de kaart- en kaarsenverkoop vermeld.

Onkosten:

Deze omvatten drukkosten en verzendkosten van de Rondzendbrief, presentatiekosten, de afdracht aan de Kamer van Koophandel en de aanschafkosten van kaarten, kaarsen etc.

Presentatiekosten:

Dit zijn kosten gemaakt voor het houden van lezingen en voor het verzenden van de nieuwe brochure

Conferentie:

Bestuursleden woonden de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vrienden bij, die in Neve Shalom / Wahat al-Salam werd gehouden. Vertegenwoordigers uit het dorp zijn op uitnodiging van de Vriendenstichting in de Vredesweek in Nederland geweest om lezingen te geven en donaties te werven bij mogelijke sponsors en zoals u hierboven kunt lezen met een zeer positief resultaat.

Balans per 31 december 2013 (beknopt)

Activa	Passiva
PTT-depotbedrag	Kapitaal
€ 60,00	€ 13.548,11
Saldo rekeningen	nog te betalen:
€ 13.488,11	€ 0,00
Totaal	Totaal
€ 13.548,11	€ 13.548,11

Indien u prijs stelt op toezending van het gehele financiële jaarverslag, verzoek ik u vriendelijk € 2,50 voor de onkosten over te maken op onze bankrekening 1432655 o.v.v. Financieel jaarverslag 2013

Verklaring

Overeenkomstig uw verzoek hebben ondergetekenden de jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Stichting "Vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam" gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de jaarrekening van de Stichting "Vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam" een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het kapitaal op 31 december 2013 en van het resultaat over het boekjaar 2013.

Hoofddorp, 21 januari 2014
De financiële Controle Commissie,

w.g. A. van der Schors
Hoofddorp

w.g. P. Jonkman
Hoofddorp

Inge in Neve Shalom/Wahat al-Salam

Inge Schilperoort is journaliste bij Psychologie Magazine. Zij heeft het dorp bezocht en in een artikel in het magazine haar ervaringen opgeschreven. Een impressie.

Het is net tien uur 's ochtends en al 26 graden wanneer ik op een zaterdag in oktober arriveer in het Joods-Palestijnse dorp NeveShalom-Wahat Al-Salam (NS/WaS), oftewel: Oase van Vrede. Dit is de enige plek in Israël en de Palestijnse gebieden waar Joden en Palestijnen uit vrije keuze samen een dorp hebben gesticht. Mijn huurauto staat zacht tikkend af te koelen op de parkeerplaats. Met moeite heeft hij de enige, steile weg beklommen die naar het hooggelegen dorp leidt, dwars door het kurkdroge Judea-gebergte.

Onderweg werd het landschap steeds stiller. Alsof de beloofde vrede zich gaandeweg al aankondigde. Bewegingsloze olijfbomen aan weerszijden van de weg, de azuurblauwe lucht een strak gespannen scherm, weids en leeg. In het dorp met zijn ruim driehonderd inwoners is het ook stil. Af en toe glijdt er een auto voorbij, verder zijn de straten verlaten. Uit de tuin van café Ahlan klinkt geroezemoes, getik en gerinkel van bestek. In de eucalyptusappelbomen tsjilpen vogels.

Aan de drie langgerekte, glooiende lanen waaruit het vredesdorp NS/WaS bestaat, prijken de School for Peace, de Peace Library en een multireligieus meditatiecentrum. Waren die er niet geweest, dan had dit ook een rustige buitenwijk van Tel Aviv kunnen zijn. Met een klein hotel, een basisschool en door bougainville begroeide bungalows aan het einde van lange oprijlanen. In Israël niks bijzonders.

Van jongs af aan wordt het besef bijgebracht van het belang van de dialoog.

Zo begint het artikel van Inge Schilperoort in Psychologie magazine van januari 2014. Inge heeft tijdens haar bezoek aan het dorp



wipt ook even binnen tijdens het gesprek. Het gaat over de vooroordelen, de pijn en de haat tussen de twee bevolkingsgroepen. Niet dat die even kan worden opgelost in het dorp maar wel dat van jongs af aan het besef wordt bijgebracht van het belang van de dialoog met als doel de ander te leren kennen en te respecteren in zijn opvattingen. Inge vertelt ook van haar ontmoeting met Nurit Schnaber van de Universiteit van Tel Aviv en hoogleraar Sociale Psychologie. Zij benadrukt onder meer het belang van het samenbrengen van mensen uit de twee bevolkingsgroepen, meer nog: het confronteren van de mensen. Dat gebeurt in de workshops van de School for Peace. Nuri heeft in het verleden zelf een workshop in NS/WaS meegemaakt en dat heeft de koers van haar carrière ingrijpend veranderd. Tot slot vertelt Inge van haar ontmoeting met Nava Sonnenschein, ook geen onbeken-



gesproken met spraakmakende bewoners. Onder andere met Daoud die uitlegt dat de bewoners van NS/WaS absoluut niet buiten de werkelijkheid leven maar middenin de realiteit van het land Israël staan. De zoon van Daoud en Rita komt ook aan het woord en vertelt van zijn ervaringen als Palestijnse jongen in zijn ontmoeting met Joodse kinderen op de school. De vriendin van één van de dochters uit het gezin en een bekende voor de Nederlandse donateurs, Noam,

Het lijkt ruzie, maar het is discussie

de voor de Nederlandse lezers. Op uitnodiging van Nava maakt Inge een sessie mee van de School for Peace. Indrukwekkend! Kortom: Inge heeft een mooi verhaal neergezet. Het is de moeite waard om de volledige tekst te lezen. Dat kan via de website van Psychologie Magazine (www.psychologiemagazine.nl) of via de website van NS/WAS Nederland (nswas.nl).

Op 5 maart verschijnt bij Uitgeverij Jurgen Maas *Welkom in het paradijs* van Tineke Bennema.

In *Welkom in het paradijs* beschrijft Tineke Bennema Palestijnse levens in lichtvoetige en tragikomische verhalen. Waar een Nederlander zich 's ochtends op de nieuwe dag voorbereidt met het weerbericht en een broodtrommel, luistert een Palestijn naar het nieuws om te weten welke plekken hij die dag beter kan mijden. Mocht hij al plannen maken, dan worden die maar al te vaak gedwarsboomd door bezetting, tradities of onverwachte gebeurtenissen. Zo is er het verhaal over een meisje in Jericho dat een palmboom hoort kreunen en bijna te laat

komt op school. Of dat over de laatste levensjaren van een oude varkenshoeder die van zijn dorpsgenoten te horen krijgt dat hij zijn geliefde dieren moet slachten. Of het familie-uitje waarbij de oudste zoon verdwaalt op weg naar het geboortehuis van zijn moeder. Sommige verhalen zijn gebaseerd op Tineke's eigen belevenissen; andere verhalen hoorde ze van haar Palestijnse familie en vrienden. Hoe anders het leven in de Palestijnse gebieden misschien ook is, Tineke Bennema laat zien dat menselijke drijfveren universeel zijn.



Eén sneeuwvlok

“Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt” vroeg een hermelijn aan een duif. “Niets meer dan niets” was het antwoord van de duif. “In dat geval moet ik je een wonderlijk verhaal vertellen”, zei de hermelijn. “Ik zat eens op een tak van een dennenboom, toen het zachtjes begon te sneeuwen. Omdat ik toch niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die neerdaalden op de naalden en tak waar ik zat. Ik was precies bij nummer 3.741.952 toen de 3.741.953e sneeuwvlok op de tak viel... Niets meer dan niets, zeg je, maar de tak brak af”. De hermelijn liep weer verder. De duif, al sinds de tijd van Noach een autoriteit in vredeszaken, dacht na over het verhaal en zei tenslotte in zichzelf: “Misschien ontbreekt er nog maar de stem van één mens om tot vrede in de wereld te komen”.

Verzoek van de penningmeester

Er zijn steeds meer donateurs die via girotel of internet een gift doen. De Postbank vermeldt geen adressen op het rekeningafschrift en mag deze om privacyredenen ook niet doorgeven. Als er geen betalingskenmerk of een adres wordt vermeld, is een donatie niet te traceren. Dit geldt met name voor gulle gevers die zich op deze wijze aanmelden als donateur. U wordt dan ook vriendelijk verzocht –als u nog geen donateur bent– deze gegevens bij uw overschrijving te vermelden. Als donateur ontvangt u altijd de rondzendbrief. Bij voorbaat dank.

De acceptgirokaart

De acceptgirokaart heeft bij het versturen van onze rondzendbrief drie functies:

Adresdrager voor de verzending

Overmaken van uw donatie

Vriendelijk verzoeken wij u uw donatie door middel van de acceptgirokaart voor het jaar 2014 over te maken. Indien u uw donatie reeds heeft overgemaakt, dan hoeft u zich dus niet “aangemaand” te voelen. Doordat onze rondzendbrief viermaal per jaar verschijnt, kunt u uw donatie eventueel gespreid over het jaar betalen.

Overmaken van extra giften

Wilt u naast uw donatie nog een extra gift overmaken, dan stellen wij dat uiteraard zeer op prijs!

De penningmeester

Uw website linken aan de onze?

Mocht u (bestuurs)lid zijn van een organisatie en onze website willen linken aan de uwe? Dat kan. Ons webadres is www.nswas.nl. Laat ons vooral weten dat u onze site op uw site hebt vermeld en geef ons uw adres door, via contact op onze website, dan kunnen wij ook uw site aan die van ons linken.

Het bestuur

Lezingen/sprekbeurten

De vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam kunnen op verzoek lezingen met dia's verzorgen. Graag komen wij bij u voor verenigingen, scholen, gemeenteveningen of andere bijeenkomsten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.